

Informatiebrief lente / zomer 2023

'Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.' (Prediker 11: 1)

Spurgeon schreef hierover: 'Wij mogen niet verwachten dat we onmiddellijk een beloning krijgen voor het goede dat we doen. De Egyptenaar wierp zijn zaad op de wateren van de Nijl, het leek op een pure verspilling van koren. Maar hij weet op zekere tijd zakt de overstroming, de rijst of een andere graankorrel zinkt in de vruchtbare modder en snel wordt een oogst geproduceerd. Laat ons vandaag goed doen ook aan ondankbare en kwade personen. Wateren die ongeschikt lijken, kunnen een hoopvolle bodem bedekken! Nooit zal onze arbeid tevergeefs zijn in de HEERE. Het is aan ons om ons brood op het water te werpen. Maar het is aan God om de belofte "U zult het vinden" te volbrengen. Hij zal Zijn belofte niet laten falen. Zijn goede woord, dat wij hebben gesproken, zal leven en zal door ons gevonden worden. Misschien niet meteen, maar op een dag zullen we oogsten wat we hebben gezaaid. Mogelijk beproeft de HEERE ons geduld. "Na vele dagen", zegt de Schrift, en in veel gevallen lopen deze dagen uit in maanden of jaren, tóch blijft het Woord waar. Gods belofte zal stand houden.

(verkort overgenomen uit: 'Het Spurgeon Archief' 24 april 2023.)

Beste lezers, klanten en donateurs,

Lange tijd hebt u geen informatie over het werk van Stichting Titus / Uitgeverij Daniël ontvangen. Omdat we vrijwel elke dag bezig zijn met het laten drukken en verzenden van boeken en de andere dingen die u hieronder vindt, had dit een wat lagere prioriteit. Toch geloven we dat het goed en nodig is, dat u een aantal dingen weet, zodat u persoonlijk, maar misschien ook als gemeente voor dit werk kunt bidden. Zonder gebed gaat het beslist niet! Ook nieuwe klanten kunnen zo kennismaken met ons.



Evangelisatie via billboards

'Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven!' staat op spandoeken van 6 x 2 meter langs drie drukke wegen. We hadden niet zo gauw gedacht aan een cabaretier als Jan Beuving, die op zekere nacht geraakt werd door dit banier en er een lied aan gewijd heeft in zijn theatershow: Zie: <https://www.rivierverhalen.nl/beuving-in-de-ban-van-bijbel-banier-ijsselbrug/> U kunt het liedje horen van de 18^{de} tot de 25^{ste} minuut in de hier genoemde podcast. Wij bidden voor en hopen op nog **meer plekken** waar Bijbelteksten kunnen worden geplaatst. Er zijn christen-boeren en grondbezitters die langs drukke wegen (wei-)land hebben! Het is een vraag waard...! Wie meldt zich?

India

Als het gaat over de vrijheid om het christelijk geloof te verbreiden, dan zijn er in India grote verschillen. In de gebieden waar inlandse zendingen werken voor de Heer, die door gelovigen uit Nieuw Zeeland en Nederland gesteund, en ook van tijd tot tijd bezocht worden, is tot nu toe nog grote vrijheid om de Blijde Boodschap te brengen! Veel reden tot dank! Het **Telugu Nieuws**, dat enkele malen per jaar verschijnt, vermeldt daar meer over en laat zien waarvoor gedankt - en gebeden kan worden! Zie deze link: <https://telugu.stichtingtitus.nl/> Als iemand het werk financieel wil ondersteunen, kan hij/zij dat doen via Stichting Titus (het rekeningnummer staat onderaan) met vermelding van (Telugu) INDIA. Wie het Telugu Nieuws regelmatig wil ontvangen, kan dit per mail vragen aan: keesfieqgen@gmail.com.

Uitgeverij Daniël – webwinkel

Binnenkort ziet u een nieuwe frisse webwinkel, die een vriend voor ons maakte. Naast het vele Bijbelstudiemateriaal dat op internet te vinden is (auditief en schriftelijk), blijkt dat er toch ook gelukkig goede belangstelling bestaat voor Bijbelstudieboeken. Via onze eigen website, christelijke boekwinkels, het CBC en Het Zoeklicht, vinden onze uitgaven hun weg naar de lezers. De **gratis app [kingcomments](#)** (Nederlands, Engels en Duits) is nu ook beschikbaar voor de iPhone, die te downloaden is in de App Store (al eerder was voor Android telefoons deze app beschikbaar bij Google Play). In deze app staan alle Bijbelcommentaren van Ger de Koning en deze kunnen op telefoons en tablets gelezen worden. We ontvangen heel positieve reacties – uit ons land en (ver) daar buiten. Van de bundel **‘Geestelijke Liederen’** is alleen de pianoversie nog verkrijgbaar, ook met volledige akkoorden, de ‘kleine bundel’ is uitverkocht. We denken aan een herdruk wanneer er voldoende belangstelling is.

In mei verwachten wij het nieuwste commentaar van Gerard Kramer over de Eerste Brief van Petrus **‘Als Levende Stenen’**. In juni D.V. komt het derde boek uit van de arts Klaus-Dieter John, die de wonderbare hand van God ervaren heeft bij het werk in het zendingsziekenhuis op 2600 m hoogte in de Andes in Peru. Een ultra modern hospitaal dat vertrouwen op God concreet maakt. De schrijver hoopt in september in Nederland presentaties over dit werk te houden. Zijn derde boek heet **‘Op het water lopen’**.

Van het kleine boekje **‘Aan mijn moslimvrienden’** geschreven door een Egyptische arts hebben we er 5000 laten drukken. Veel jonge moslims in ons land kunnen Nederlands lezen. Per 20 stuks wordt dit boekje **gratis** toegezonden - alleen voor de portokosten. (Op dit ogenblik zijn er nog ca. 1000 beschikbaar!)



Bijbelseminars

Het vierde cursusjaar van de Zaterdag Bijbel Seminars in Dronten is bijna voltooid. Ook voor het komende cursusjaar hebben we vrijmoedigheid gekregen om door te gaan met deze Bijbelstudies. Wij zijn heel blij dat er belangstelling is bij jong en oud voor deze seminars! Heeft u voor fysieke of digitale deelname interesse? Zie: www.bijbelseminars.nl. De digitale deelname is volgend cursusjaar gratis, maar wel aanmelden op deze website.

Zending, evangelisatie en sociale nood

Stichting Titus ondersteunt in ons land en daar buiten diverse evangelisatie- en zendingenprojecten, en hulp bij sociale nood. Noodhulp kan momenteel geboden worden voor mensen in **Oekraïne** en **Soedan**. Gelukkig zijn er via christenen die we persoonlijk kennen manieren om degenen die in nood zijn financieel te ondersteunen. Gelden voor christelijke *projecten* (niet *personen*) die in overeenstemming zijn met de doelstelling van onze stichting worden doorgestuurd naar deze projecten. Wij zijn blij dat wij vanwege onze Anbi-status hulp kunnen bieden voor het maximale bedrag dat geschonken wordt, met name waar het legaten betreft waarvoor geen belasting hoeft te worden betaald. M.a.w. er blijft niets aan de ‘strijkstok hangen’, want noch de fiscus, noch de stichting of de bestuurders delen mee in de giften.

Tot slot

Mogelijk hebt u de tekst en de uitleg van C.H. Spurgeon aan het begin van deze brief vluchtig gelezen. Wij merken, dat Gods Woord, (ook ‘gepredikt’ door de “stille evangelisten” nl. de spandoeken) mensen **in het hart** treft. Er komen mensen praten, die om zich heen zien, dat het fout gaat met deze wereld en met hun eigen leven. We mogen zaaien, doet u mee!?

Met hartelijke groet, mede namens het bestuur van Stichting Titus / Uitgeverij Daniël,
Tinus Geertsma, Ronald de Jong, Andries Loos

P.S. Mocht u deze informatiebrief niet meer willen ontvangen om welke reden dan ook, klik dan s.v.p. op de groene knop die op het e-mailbericht staat, waarvan deze brief een bijlage is. Wij verwijderen dan uw e-mailadres van onze lijst.

Stichting Titus – Zaan 14 / NL-8032 AG Zwolle / 038 4543366 / KvK 41022940

Anbi informatie: zie website Stichting Titus / RSIN 811180414.

Giften aan Stichting Titus: NL83 INGB 00070 48 777. Buitenland BIC: INGBNL2A.

Betalingen aan Uitgeverij Daniël: NL43 RABO 03773 10 948. Buitenland BIC: RABONL2U.

Penningmeester: E. van Doornik, 0118 785111.

www.stichtingtitus.nl / www.uitgeverijdaniel.nl